

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN  
“ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN CÔNG NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”  
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020



TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI HỘI  
**THANH NIÊN CÔNG NHÂN**

THÁNG 01  
2018



Lưu hành nội bộ

# MỤC LỤC

Chịu trách nhiệm nội dung  
Biên tập, thiết kế:

**Tổ Thư ký Đề án**

**“Đoàn kết tập hợp Thanh niên  
công nhân tỉnh Bình Dương”  
giai đoạn 2016 - 2020**



Học tập và làm theo tư tưởng,  
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Bác Hồ với Giai cấp công nhân

3

Theo dòng lịch sử

Ngày này năm ấy

6

Sự kiện

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân

11

Mẹo vặt cuộc sống

15 công dụng tuyệt vời của kem đánh

12

Thanh niên với pháp luật

Câu hỏi về tham gia bảo hiểm xã hội

13

Phụ nữ Việt Nam

Khi phụ nữ khởi nghiệp

14

Sức khỏe và đời sống

Trời ẩm ướt coi chừng bệnh nấm phổi

16

Góc tâm hồn

Làm gì, ở đâu, làm như thế nào, trước

17

Tri thức trẻ

Đừng nên ôm smartphone nửa...

18

Tôi yêu Tổ quốc

Tổng tiến công 1968:

Xé toang bức “Bình phong” Đường 9 khe sanh

20

Câu chuyện khởi nghiệp

Muốn khởi nghiệp thành công...

22

Góc thư giãn

Lạc quan...

Đố vui có thưởng

Ngày kỷ niệm “Phú Lợi căm thù” là ngày nào?...

23

Bài hát thanh niên

Sống như những đóa hoa

24

N H ũ N G M Ă U C H U Y Ê N VỀ BÁC HỒ

## HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

### BÁC HỒ VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN



Có lẽ trong chúng ta, ai ai cũng tự hào vì là người con đất Việt - nơi đã sinh ra Hồ Chí Minh. Khi nhắc đến Bác, trong sâu thẳm tâm hồn, tôi luôn cảm nhận một tình cảm yêu thương bao la, nồng ấm, chứa chan, lan tỏa khắp đất trời:

*Hồ Chí Minh, Người ở khắp muôn nơi  
Hồn biển lớn đón muôn lời thủ thi  
Lắng từng câu từng ý chưa thành  
Người là Cha, là Bác, là Anh  
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ...*

Hồ Chí Minh, một đời người cống hiến cho đất nước với bao trăn trở, cần lao và sáng tạo để cho chúng ta hôm nay - Người Việt Nam có một lãnh tụ, thế giới có thêm một vĩ nhân. Hồ Chí Minh là tấm gương sáng tích lũy tinh hoa của dân tộc và là một nhà văn hoá lớn.

“Một điểm nổi bật trong đạo đức của Hồ Chí Minh là lòng yêu nước. Nhưng ở đây không phải là lòng thương người siêu giai cấp, trừu tượng, mà là tình thương yêu giai cấp đối với công nhân, tình yêu thương rộng lớn đối với nhân dân lao động, đối với những người cùng khổ”

(Trường Chinh - Hồ Chủ tịch, lãnh đạo kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. NXB Sự thật H 1965, tr.57).

Sự nghiệp cách mạng của Người bắt đầu từ đời sống cần lao, vì thế đối với giai cấp công nhân Người đã giành một sự quan tâm sâu sắc, một tình cảm yêu thương đặc biệt vì chính bản thân Người, suốt cả tuổi thanh xuân, đã trải qua cuộc đời người thợ, đã đau đớn tận cùng nỗi đau của người cần lao trên toàn trái đất. Chính vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp công nhân, cần phải có một tổ chức, đó là tổ chức Công Hội (nay là tổ chức Công đoàn). Người đã có rất nhiều bài viết, bài nói chuyện về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, trong số đó, tôi đã đọc rất nhiều lần và vô cùng thấm thía từng câu, từng ý của Bác qua bài nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng và những tâm huyết của Bác đối với tổ chức Công đoàn qua bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ công đoàn cơ sở toàn miền Bắc.

(Trích trong tài liệu “Bác Hồ với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam” - Nhà xuất bản Lao động 2003).

Có thể nói trong toàn bộ kho tàng tư tưởng và di sản cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc giải quyết vấn đề công nhân là quan trọng nhất.

Ngày 11 tháng 10 năm 1941 Bác viết bài thơ “Công nhân” gồm 20 câu in trên báo “Việt Nam Độc lập”, trong đó có những câu:

“Thợ thuyền ta phải đứng ra  
Trước ta cứu nước, sau ta cứu mình  
Cùng nhau vào hội Việt Minh  
Ra tay tranh đấu hy sinh mới là  
Bao giờ khôi phục nước nhà  
Của ta ta giữ công ta ta làm”

Đi thăm rất nhiều nhà máy xí nghiệp và nói chuyện thân mật với họ, vào ngày 30/5/1957, Bác đã nói chuyện với cán bộ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Bác nói chuyện của Bác đã tác động tích cực đến tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, anh em công nhân nơi đây:

“Nhà máy xi măng Hải Phòng trước đây là của thực dân. Bây giờ là của các cô, các chú. Người công nhân trước đây là người làm thuê cho tư bản. Bây giờ là người làm chủ đất nước. Phải xứng đáng với vai trò của mình.

Đảng và Chính phủ rất thông cảm với khó khăn của nhà máy, những khó khăn của công nhân. Đây cũng là khó khăn chung của đất nước sau chiến tranh và sau bao năm bị đế quốc, phong kiến vơ vét, bóc lột đến tận xương tuỷ.

Muốn khắc phục những khó khăn đó, phải chịu khó, chịu khổ. Ra sức lao động sản xuất để cải thiện đời sống. Công cuộc xây dựng lại đất nước ngày nay như đào một cái giếng uống nước, trồng một cái cây ăn quả: Người đào giếng thì phải chịu khát rồi mới có nước. Người trồng cây phải cố gắng vun trồng thì cây mới có quả.

Vì sao bây giờ lương còn ít, đời sống khó khăn? Có phải vì Bác, vì các cô, các chú không? Chính là vì bọn thực dân Pháp bóc lột nhân dân mình, nhất là bóc lột công nhân. Ta kháng chiến đánh đuổi được nó đi. Nhưng “không ăn thì đạp đổ”, nó đã mang theo máy móc đi, mang đi không được thì nó phá.

Thế là đế quốc rút đi còn để lại cho chúng ta nghèo, nạn thất nghiệp và bệnh tật... Bây giờ ai giải quyết cái đó? Chính là các cô, các chú ở đây, công nhân các nơi cùng toàn thể nhân

dân. Các cô, các chú cứ ngồi ở đây mà kêu Đảng, kêu Bác Hồ thì thật không phải. Đảng và Bác Hồ chỉ lãnh đạo các cô, các chú làm thôi chứ. Các cô, các chú mà cố gắng công tác, sản xuất thì rồi của cải gì cũng nhiều, cũng rẻ. Rẻ thì mới mua được nhiều và mới ấm no.

Hiện nay trong tư tưởng của một số cán bộ, công nhân chỉ thích đỗ đạt bằng cấp, thăng tiến chức, ngồi bàn giấy mà coi thường lao động chân tay, lao động sản xuất. Ta học để làm gì? Cũng để mà lao động. Đã là lao động thì lao động chân tay hay lao động trí óc cũng đều quý. Nếu không có lao động chân tay thì lao động trí óc làm được gì? Công tác của những người như cô Bin, cô Thơm tuy vất vả nhưng rất vinh vang. Không có các cô, các chú ấy thì ai làm? Người làm Chủ tịch mà không làm tròn nhiệm vụ thì có gì là vẻ vang đâu. Người lười biếng, người muốn làm ít, ăn nhiều (như đầu cơ, tích trữ) thì chẳng những không vẻ vang mà còn đáng hổ thẹn”.

Qua bài nói chuyện trên, nếu tôi là công nhân của nhà máy, có lẽ tôi rất xúc động! Vâng, xúc động vì tấm lòng yêu thương, tri ân của Bác, Bác quan tâm đến đời sống của anh, em công nhân, Bác đã chỉ ra cuộc sống nghèo nàn, cơ cực hiện nay mà chúng ta phải gồng mình gánh chịu đó là do bọn thực dân Pháp gây nên “chính là vì bọn thực dân Pháp bóc lột nhân dân mình, nhất là bóc lột công nhân”. Bác đã chỉ ra được nguyên nhân gây ra sự đói nghèo, Bác đã động viên anh, em công nhân vượt qua khó khăn, tăng gia sản xuất “các cô, các chú mà cố gắng công tác, sản xuất thì rồi của cải gì cũng nhiều, cũng rẻ. Rẻ thì mới mua được nhiều và mới ấm no”. Chỉ có làm được điều đó bằng chính sự quyết tâm, bằng sự lao động chân chính thì cuộc sống của chúng ta mới được ấm no, tự do và hạnh phúc.

Bác Hồ không chỉ quan tâm đánh giá cao vị trí, vai trò của giai cấp công nhân mà còn khẳng định vị trí, tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Công đoàn cơ sở toàn miền Bắc, Bác Hồ đã có những lời dặn dò đầy tâm huyết:

“Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có công đoàn mạnh và cán bộ công đoàn tốt.

Cán bộ phải cố gắng học tập văn hoá, chính trị, nghiệp vụ. Kinh tế của ta ngày càng phát triển, hàng ngũ công nhân ngày càng thêm đông. Muốn làm tròn nhiệm vụ của mình thì cán bộ phải luôn luôn cố gắng học tập, cố gắng vươn lên để không ngừng tiến bộ.

Phải chủ động xây dựng quan hệ đoàn kết và phối hợp giúp đỡ nhau giữa các tổ chức và các ngành nghề, nhất là giữa Công đoàn, Giám đốc và Đoàn Thanh niên.

Phải chống tư tưởng chờ đợi, ỷ lại và cục bộ.

Phải có kế hoạch bồi dưỡng các anh hùng và chiến sĩ thi đua để phát huy vai trò kiểu mẫu và tác dụng đầu tàu của họ.

Đối với anh em lao động trí óc và cán bộ khoa học kỹ thuật, công đoàn phải có kế hoạch giúp đỡ họ không ngừng tiến bộ và thực hiện đoàn kết chặt chẽ với nhau.

Công đoàn phải làm tốt công tác bảo hộ lao động, phải thật sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của công nhân viên chức.

Công đoàn các cấp cần phải cải tiến lề lối làm việc, cần đi sát quần chúng, tăng cường đôn đốc kiểm tra, cần bớt giấy tờ tùng đống và hội họp lu bù. Cán bộ cấp trên cần thường xuyên đi đến cơ sở để giúp họ một cách thiết thực hơn”.

Trong những năm tháng miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, tuy tuổi đã cao, sức đã yếu và tuy bận trăm nghìn công việc, Bác Hồ vẫn thường xuyên đi về các công trường nhà máy, hầm mỏ để chuyện trò, để giáo dục, hướng dẫn, dìu dắt giai cấp công nhân. Toát lên trong toàn bộ các bài viết, bài nói của người là một tình cảm yêu thương bao la, là những mong muốn mãnh liệt xây dựng một giai cấp công nhân tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu cho các giai cấp khác.

Đất nước ta đang chuyển mình đổi mới, thời kỳ khó khăn của dân tộc đã qua, cả nước ta đang hừng hực khí thế đi lên, khẳng định vị thế của Việt nam trên trường quốc tế. Vận hội mới đang bắt đầu, tương lai dân tộc đang bừng sáng. Là người dân Việt Nam, chúng ta tự hào phấn khởi với những thành quả mà nhân dân ta đã đạt được. Trong đó, cái quý nhất, cao đẹp nhất là sự đoàn kết một lòng của các giai cấp trong xã hội, giai cấp công nhân vẫn giữ vai trò tiên phong của mình trong lãnh đạo và xây dựng đất nước. Để giữ vững trọn vẹn niềm tin vào bản lĩnh, sức mạnh của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn cần phải đổi mới hoạt động để bảo vệ quyền và lợi ích, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân và người lao động.

Với cá nhân tôi, trước đây, tôi hiểu biết rất hạn chế về tổ chức Công đoàn. Tôi ít khi quan tâm và tham gia các hoạt động công đoàn. Nhưng từ khi có thông tin về việc bãi công, biểu tình của công nhân Khu Công nghiệp Tý Xuân (xã Hoà Phú - huyện Long Hồ) tôi thấy công nhân bị bóc lột sức lao động và đối xử không công bằng, đời sống vật chất khó khăn, đời sống tinh thần không ổn định. Chính nhờ sự can thiệp của Liên đoàn Lao động tỉnh, chỉ ra những quy định bất hợp lý đối với công nhân, Ban Giám đốc của Khu Công nghiệp Tý Xuân đã nhanh chóng điều chỉnh những quy định khắc khe này, quyền và lợi ích của công nhân được bảo vệ, từ đó, tôi quan tâm đến tổ chức Công đoàn nhiều hơn. Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở các nơi khác, nhiều nguyện vọng, đề xuất hợp lý, hợp tình, những quyền lợi chính đáng, bức xúc của người lao động đã được tổ chức công đoàn đứng ra bảo vệ, giúp đỡ. Qua đó đã tạo được lòng tin của đoàn viên và người lao động, làm cho nhận thức của họ tăng lên và thấy được việc công đoàn làm là vì lợi ích cho mình. Lòng tin ấy không bị hao mòn theo thời gian vì nó không chỉ dừng lại ở những câu chữ mà ngày càng tỏa sáng bởi những hoạt động rất thực tế và cụ thể. Ở cơ quan tôi, công đoàn đã phổ biến và thực hiện các hoạt động như “Mái ấm công đoàn”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho các nữ công đoàn viên, tổ chức Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, luôn kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cán bộ, công chức trong cơ quan. Điều này đã làm nổi bật vị trí của Công đoàn - tổ chức chính trị xã hội tham mưu cho cấp ủy chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, là ngôi nhà, là tổ ấm, là người bạn đồng hành của giai cấp công nhân và người lao động.

Tìm hiểu những tư tưởng của Bác về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, chúng ta hãy cùng suy ngẫm, vận dụng và thực hiện di huấn của Người, đây là một việc làm thiết thực đối với mỗi cán bộ, nhân viên, công nhân. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và công đoàn vẫn là ngọn đuốc soi chúng ta vững bước đi vào thiên niên kỷ mới./.

Nguồn: [bqllang.gov.vn](http://bqllang.gov.vn)





# NGÀY NÀY NĂM ẤY

Ngày 06/01/1946 : Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Ngày 07/01/1979: Ngày Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược

Ngày 09/01/1950: Kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam

Ngày 11/01/1960: Ngày tết trồng cây

Ngày 27/01/1973: Ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

## NGÀY 6/1/1946: NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Ngày 6 tháng 1 năm 1946, báo chí xuất bản hôm đó đều dành vị trí trang trọng nhất, giới thiệu cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Báo Sự Thật ghi lên đầu trang nhất dòng chữ đậm nét: “Tất cả hãy đến thùng phiếu”. Báo Quốc hội in hình Hồ Chủ tịch với lời khuyên của Người: “Khuyên đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên, hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu để bầu những đại biểu xứng đáng vào hội đầu tiên của nước ta”

Chỉ hơn 4 tháng sau ngày Độc Lập, toàn thể nhân dân ta đón chào ngày hội lớn - ngày Tổng tuyển cử. Dưới ách thống trị tàn bạo của đế quốc và phong kiến, người dân Việt Nam bị tước đoạt mọi quyền dân chủ. Cách mạng tháng Tám đã thổi một luồng gió mới vào mọi mặt của đời sống xã hội, đem lại quyền làm chủ cho mỗi công dân. Lần đầu tiên, mọi người được tự do thảo luận, bàn bạc và chọn lựa những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhưng cuộc bầu cử diễn ra trong một hoàn cảnh chính trị rất phức tạp. Ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp đã mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, dựng lên chế độ “Nam Kỳ tự trị” với một chính phủ bù nhìn tay sai. Ở phía Bắc, 18 vạn quân Tưởng lấy danh nghĩa đồng minh tràn vào tước vũ khí quân Nhật. Chúng kéo theo bè lũ tay sai Việt Nam quốc dân đảng, Việt Nam cách mệnh đồng minh hội... về nước, hòng chiếm lấy chính quyền. ỷ thế bọn Tưởng, những tên Việt gian hoành hành dữ dội, nói xấu chính phủ lâm thời, phá hoại tổng tuyển cử và gây ra nhiều vụ cướp cửa, giết người rất dã man. Mặc dầu bọn chúng dùng nhiều thủ đoạn bỉ ổi để đe dọa và xuyên tạc, nhân dân các nơi vẫn phân biệt được trắng đen, bày tỏ niềm tin tưởng vào những đại biểu Việt Minh và những người yêu nước chân chính. Nhân dân Hà Nội rất phấn khởi khi được tin Hồ Chủ tịch ứng cử ở Thủ đô; 118 vị đại biểu các tầng lớp ở ngoại thành Hoàng Diệu (tức là Hà Nội) đã gửi thư “đề nghị cụ Hồ



Chí Minh không phải ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử này và suy tôn cụ là Chủ tịch vĩnh viễn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Hồ Chủ tịch đã gửi lời cảm tạ và nói: "Tôi là một công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nên không thể vượt qua thể lệ tổng tuyển cử đã định". Trong lời phát biểu ngày 5 tháng 1, Người kêu gọi "Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta đến con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân bắt đầu được hưởng quyền dân chủ của mình".

Từ sáng sớm ngày 6 tháng 1, nhân dân Hà Nội đã nô nức đi bỏ phiếu với nét mặt hân hoan, áo quần tươi sắc. Hồ Chủ tịch và các vị trong chính phủ cùng đi bỏ phiếu với nhân dân tại các trụ sở khu phố.

Ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, cuộc bầu cử được tiến hành trong khói lửa chiến tranh. Giặc Pháp cho máy bay oanh tạc, mở những cuộc hành quân càn quét, tung tay sai đi phá hoại bầu cử. Chỉ tính riêng những người làm công tác vận động, đã có hơn bốn chục cán bộ hy sinh anh dũng. Lá phiếu trong cuộc bầu cử này được gọi là "lá phiếu máu" vì nó thấm máu của những chiến sĩ đã quên mình cho nền Độc lập của Tổ quốc, vì sự nghiệp Kháng chiến cứu nước, vì công cuộc xây dựng chính quyền cách mạng.

Với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ Nhà nước dân chủ cộng hòa, toàn thể nhân dân từ Nam chí Bắc đã tham gia bỏ phiếu. Hồ Chủ tịch trúng cử với tỷ lệ cao nhất 98,4% số phiếu bầu.

Trong cuộc mít tinh của 40 ngàn đồng bào thủ đô chào mừng các đại biểu đã trúng cử, Hồ Chủ tịch tuyên bố: "Trong cuộc tranh thủ hoàn toàn độc lập, chúng tôi xin đi trước!".

Ngày 2 tháng 3, Quốc hội họp kỳ thứ nhất. Đây là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bao gồm 403 đại biểu, trong đó 87 phần trăm là những người xuất thân từ công nhân, nông dân, viên chức và quân nhân cách

mạng. Lần đầu tiên ở nước ta, và ở cả vùng Đông Nam á, xuất hiện một quốc hội thật sự dân chủ, được bầu theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử thể hiện niềm tin sắt đá của toàn dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch. Nó biểu dương sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, đập tan bọn phản động, xây dựng chế độ xã hội mới. Quốc hội đã công nhận Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chủ tịch đứng đầu. Trong lời bế mạc kỳ họp thứ nhất. Người nói: "Chúng ta cùng hứa với nhau rằng Quốc hội họp lần này là Quốc hội Kháng chiến và Chính phủ cử ra là Chính phủ Kháng chiến. Tôi mong rằng Quốc hội họp lần sau sẽ là Quốc hội Thắng lợi và Chính phủ sẽ là Chính phủ Thắng lợi". Người đại biểu quốc hội mang tấm thẻ số 305 đã xứng đáng với niềm tin của nhân dân, đã hoàn thành vẻ vang trách nhiệm của người công dân số Một, đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp quang vinh của cách mạng, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đúng như lời Hồ Chủ tịch, Quốc hội khóa I đã làm tròn nhiệm vụ vang danh của sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong thời gian từ 1946 đến 1960 (vì điều kiện chiến tranh không tổ chức bầu cử theo đúng nhiệm kỳ 4 năm một lần), Quốc hội đã thông qua hiến pháp đầu tiên của nước ta, đã ban hành sắc lệnh cải cách ruộng đất và phê chuẩn hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam. Quốc hội đã thông qua luật công đoàn, xác định địa vị lãnh đạo của giai cấp công nhân; ban hành các đạo luật bảo đảm quyền tự do dân chủ của nhân dân, luật hôn nhân và gia đình. Quốc hội đã ra các nghị quyết cải tạo và xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và cuối năm 1959, thông qua bản Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của nước ta. Quốc hội khóa II (1960 - 1964) có 453 đại biểu. Vì điều kiện đất nước tạm thời bị chia làm 2 miền, 91 đại biểu miền Nam của khóa I vẫn tiếp tục tham gia khóa II, không phải thông qua bầu cử. Quốc

hội khóa II không ngừng tăng cường và củng cố chuyên chính vô sản, động viên toàn dân đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất nước ta.

Quốc hội khóa II (1964-1971) và khóa IV (1971-1975) đã hoàn thành thắng lợi sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, đế quốc Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris, quân Mỹ buộc phải rút khỏi Việt Nam, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược hai miền đất nước ta.

Quốc hội khóa V được bầu ra ngày 6-4-1975. Không đầy một tháng sau, chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, cả miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Quốc hội ra sức chuẩn bị cho công tác thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Một năm sau, tháng 4-1976, nhân dân cả nước đã sôi nổi đi bầu một Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất. Trong ngày hội lịch sử

của non sông, ý chí của toàn dân tộc thể hiện trên những lá phiếu thiêng liêng; 98,77% số cử tri đi bầu đã chọn lựa 492 đại biểu ưu tú của toàn dân. Ngày 24 tháng 6 năm 1976, Quốc hội chung cả nước đã khai mạc kỳ họp đầu tiên tại Hà Nội.

Trên suốt chặng đường 30 năm đấu tranh anh dũng của toàn dân tộc, Quốc hội đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng là người đại biểu đáng tin cậy của nhân dân, là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, là nơi tập trung trí tuệ của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động. Quốc hội đã thể hiện tinh thần đại đoàn kết, ý chí thống nhất đất nước và lòng quyết tâm xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu rực rỡ, những trang sử vẻ vang của Quốc hội nước ta gắn liền với từng bước đi của dân tộc được bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 1946, ngày tổng tuyển cử đầu tiên của nhân dân Việt Nam.

## 27/1/1973: KÝ HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM

Từ 7 giờ sáng nay, chiến tranh chấm dứt ở cả hai miền nước ta. Thế là “Chính nghĩa đã thắng phi nghĩa! ý chí bất khuất đã thắng bạo tàn! Việc đạt một Hiệp định như vậy là một thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam” - như tuyên bố của Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ tại cuộc họp báo lớn vào chiều ngày 24-1-1973 ở thủ đô Pa-ri. Trong những ngày tháng Giêng năm bảy mươi ba đó, tất cả các báo chí, các đài phát thanh và vô tuyến truyền hình ở Pa-ri cũng như ở trên thế giới đều liên tiếp đưa tin về Hội nghị Pa-ri và bản Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trung tâm các hội nghị quốc tế ở đại lộ Clé-be đã trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của dư luận toàn thế giới. Những ngày lịch sử nối tiếp nhau đồn đặc. Ngày 22-1-1973, các chuyên viên của Việt Nam và Hoa Kỳ so lại lần cuối cùng các văn kiện đã thỏa thuận xong giữa hai bên.

Ngày 23-1-1973, đúng 12 giờ 30 phút (giờ Paris) Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký tắt giữa cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Kít-xinh-giơ.

Ngày 27-1-1973, đúng 11 giờ (giờ Paris) Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký chính thức giữa các bộ trưởng ngoại giao của các bên.

Cùng ngày, bốn Nghị định thư của Hiệp định cũng đã được ký kết. Như thế là sau 4 năm, 8 tháng, 14 ngày, với 202 phiên họp công khai và 24 đợt gặp riêng, cuộc đấu tranh của nhân dân ta trân bàn thương lượng đã giành được thắng lợi. Tập văn bản Hiệp định và Nghị định thư bằng hai thứ tiếng Việt và Anh đã được thỏa thuận xong. Buổi lễ ký kết đã diễn ra trong khung cảnh tranh nghiêm tại phòng họp lớn của trung tâm các hội nghị quốc tế Clé-be. Ở bên ngoài, dọc đại lộ Clé-be, hàng ngàn đại biểu Việt kiều và nhân dân

Pháp đã nồng nhiệt vỗ tay, vẫy cờ đỏ sao vàng và cờ xanh đỏ có sao vàng ở giữa, hô khẩu hiệu chào mừng các đại biểu Việt Nam chiến thắng. Năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương vừa ký còn chưa ráo mực, để quốc Mỹ đã nhảy vào, nhanh chóng hất cẳng thực dân Pháp và âm mưu biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. Từ đó, nhân dân ta đã phải đương đầu chống lại tên đế quốc đầu sỏ, giàu mạnh nhất trong phe đế quốc chủ nghĩa, đã lần lượt đánh bại mọi chiến lược chiến tranh cục kỳ tàn bạo và xảo quyết của kẻ thù - chiến lược thống trị miền Nam bằng những thủ đoạn điển hình của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, chiến lược chiến tranh “đặc biệt” chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược chiến tranh “Việt Nam hóa”. Năm 1968, sau những thất bại nặng nề của chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, ngày 31-3-1968, tổng thống Mỹ Giôn-xơn đã phải tuyên bố ném bom hạn chế từ vĩ tuyến 20 trở vào; ngày 1-11, Mỹ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc. Vì vậy, từ ngày 13-5-1968 ta đồng ý ngồi nói chuyện với Mỹ ở Pa-ri. Sau đó, khi Mỹ đã phải chấp nhận đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng (từ 6-1969 là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam), hội nghị bốn bên đã được bắt đầu từ ngày 18-1-1969. Những cuộc thương lượng đã kéo dài với cuộc đấu tranh hết sức gay go phức tạp, do phía Mỹ luôn luôn theo đuổi chính sách “đàm phán trên thế mạnh”, đòi ta phải chấp nhận những điều kiện do Mỹ đặt ra. Năm 1969, sau khi lên cầm quyền, Ních-xơn đã thi hành chiến lược chiến tranh “Việt Nam hóa”, mở rộng và đẩy mạnh cuộc chiến tranh lên tới mức ác liệt nhất, hòng cứu vãn tình thế nguy ngập của Mỹ và tay sai. Nhưng Mỹ vẫn thất bại và bọn tay sai ngày càng suy sụp nghiêm trọng. Tháng 10-1972, Mỹ đã phải chấp nhận bản dự thảo Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, do ta chủ động đưa ra. Ngày 22-10-1972, văn bản Hiệp định đã được hoàn thành giữa ta và Mỹ. Nhưng, ngày ngày hôm sau, Mỹ lại tráo trở, lật lọng. Đầu tháng 12-1972, Mỹ lại ngang ngược đòi sửa đổi nhiều điểm quan trọng trong nội dung Hiệp định, đồng thời tính toán bước leo thang mới, hòng gây áp lực đối với ta trên bàn thương lượng. Cuối tháng 12-1972, Ních-xơn

tàn bạo và tráo trở đã huy động một lực lượng lớn không quân chiến lược và chiến thuật mở cuộc tập kích đánh phá có tính chất hủy diệt dã man thủ đô Hà Nội, thành phố cảng Hải Phòng và nhiều địa phương khác trên miền Bắc. Trong mười hai ngày đêm đeo sức quyết liệt của trận “Điện Biên Phủ trên không” ấy, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 chiếc B.52 và 5 chiếc F.111 - những con chủ bài cuối cùng của Mỹ. Trước những thất bại hết sức nặng nề trong cuộc tập kích chiến lược ấy, bị lèn án và cô lập hơn bao giờ hết về chính trị trên thế giới và ngay cả trong nước Mỹ, tập đoàn Ních-xơn đã phải từ bỏ thái độ “thương lượng trên thế mạnh”, cuối cùng phải ký Hiệp định Pa-ri về Việt Nam vào ngày 27-1-1973. Hiệp định nêu rõ: Hoa Kỳ và các nước khác cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.

Hoa Kỳ phải hoàn toàn chấm dứt chiến tranh xâm lược, chấm dứt sự dính líu về quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Rút hết quân đội của Mỹ và của các nước khác, cố vấn và nhân viên quân sự, vũ khí và dụng cụ chiến tranh, hủy bỏ tất cả các căn cứ quân sự. Tôn trọng quyền tự quyết và bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ. Không bao lâu sau Hội nghị Pari, từ ngày 27-2 đến 2-3-1973, cũng tại trung tâm các hội nghị quốc tế đại lộ Clê-be đã tiến hành Hội nghị quốc tế về Việt Nam. Với sự tham gia của các vị bộ trưởng ngoại giao thay mặt 12 chính phủ (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan, Hungari, Pháp, Hoa Kỳ, Anh...) và với sự có mặt của ông Tổng

thư ký Liên hợp quốc, Hội nghị đã chính thức ký “Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam”. Bản Đinh ước trọng ghi nhận, tuyên bố tán thành và ủng hộ Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam kí ngày 27-1-1973 và bốn Nghị định thư kèm theo, khẳng định rằng hiệp định và các Nghị định thư phải được tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh: công nhận và cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam.

Hiệp định Paris được ký ngày 27-1-1973 là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam anh hùng sau 30 năm tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc, nhất là sau hơn 18 năm kiên trì chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ và ghi lại những trang rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc.

Đó là thắng lợi vĩ đại của tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do” của sức mạnh đoàn kết dân tộc trong cả nước, từ Bắc chí Nam. Là thắng lợi rực rỡ của chủ nghĩa Mác - Lê nin bách chiến bách thắng, của đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta. Đó cũng là thắng lợi vang của nhân dân ba nước Đông Dương - những người bạn chiến đấu cùng chiến hào chống kẻ thù chung. Đó cũng là thắng lợi có ý nghĩa thời đại của phong trào cách mạng thế giới, của các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc, dân chủ và hòa bình, của nhân dân yêu chuộng tự do, công lý trên toàn thế giới.

Với việc ký kết Hiệp định Paris, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã phải chấp nhận những thất bại hết sức nặng nề, nhưng chúng vẫn chưa chịu từ bỏ những âm mưu duy trì chủ nghĩa thực dân kiểu mới đối với miền Nam nước ta. Ngay từ khi Hiệp định Paris vừa được ký kết, Mỹ - ngụy đã liên tiếp vi phạm, phá hoại trắng trợn các điều khoản chủ yếu của bản Hiệp định. Chúng đã tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới trên qui mô lớn bằng các kế hoạch cực kỳ tàn bạo. Đế quốc Mỹ đã tăng cường viện trợ quân sự cho ngụy quyền tay sai, vẫn duy trì bộ máy chỉ huy chiến tranh với hàng vạn cố vấn và nhân viên quân sự Mỹ đội lốt dân sự. Chúng ôm ấp hy vọng chỉ ba năm sau đó, đến năm 1976, sẽ có thể ứng dụng xây dựng và củng cố chế độ thực dân kiểu mới ở miền Nam và thực hiện chia cắt lâu dài đất nước ta.

Rõ ràng nhân dân ta không có cách nào khác là phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng của chúng. Để bảo vệ và thi hành Hiệp định Paris, quân và dân ta đã trường tri đích đáng mọi hành động phá hoại đầy tội ác của chúng, không những ở các nơi chúng lấn chiếm mà còn ở tất cả các căn cứ xuất phát của chúng. Thắng lợi vĩ đại, trọng vẹn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy long trời lở đất vào mùa Xuân năm 1975 của quân dân ta đã đập tan mọi hành động phá hoại của Mỹ - ngụy, lật đổ toàn bộ chế độ kim kẹp thực dân kiểu mới của chúng, và đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vang cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử 4000 năm của dân tộc.

Nguồn: <http://www.lichsvietnam.vn>



## SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG MÙNG ĐẢNG - MÙNG XUÂN

Ngoài các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, các hoạt động Mùng Đảng - Mùng Xuân sẽ được các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội toàn tỉnh với các nội dung phong phú, đa dạng và ý nghĩa như: Lễ khởi động Chào xuân Mậu Tuất năm 2018; các hoạt động vui chơi, văn nghệ; các hoạt động chăm lo cho TNCN, ĐVTN, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt các đội hình tình nguyện dịp Tết nguyên đán; các hội thi Trang trí Mai - Đào, nấu bánh ngày Tết; tổ chức phiên chợ bán hàng giá gốc cho đoàn viên, thanh niên, các gian hàng trò chơi dân gian, hớt tóc miễn phí; ra mắt "Khu nhà trọ kiểu mẫu thanh niên", trao tặng "Căn phòng mơ ước" cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Song song đó, hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018 cũng được quan tâm thực hiện thông qua các nội dung ý nghĩa như: vận động đoàn viên thanh niên, mạnh thường quân tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách, chiến sĩ

lực lượng vũ trang đang công tác tại các vùng biên giới, biển đảo; cựu cán bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, sinh viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tuyên truyền vận động người dân tổ chức đón Tết Nguyên đán 2018 với phương châm “Vui tươi, an toàn, tiết kiệm”.

Các hoạt động được tổ chức nhân dịp tết đến xuân về sẽ mang nhiều ý nghĩa thiết thực, vừa góp phần giáo dục, vừa tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trong tỉnh được vui chơi, giải trí, thư giãn sau một năm lao động, học tập và làm việc vất vả, đồng thời qua đó khơi dậy và thúc đẩy tinh thần xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo của tuổi trẻ trong việc góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh trong năm 2018.

**Quang Thanh**





## 13 CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI CỦA KEM ĐÁNH RĂNG

### Kem đánh răng không chỉ dùng để đánh răng mà còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác

Dưới đây là 13 công dụng hữu ích của kem đánh răng trong đời sống hàng ngày mà bạn nên biết:

#### 1. Giảm nhức đầu và say xe

Nếu cảm thấy nhức đầu và chóng mặt khi đi xe, bạn có thể thoa một ít kem đánh răng vào hai bên thái dương. Thành phần bạc hà chứa trong kem đánh răng sẽ làm dịu cơn đau của bạn.

#### 2. Xử lý vết côn trùng cắn, vết xước

Khi bị muỗi, ong, bò cạp hay rết cắn, da bạn sẽ rất ngứa hoặc đau nhức. Bằng cách dùng kem đánh răng thoa vào vùng da đó, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu da bị trầy xước, bạn có thể bôi một ít kem đánh răng lên rồi bồng lại để ngăn ngừa nhiễm trùng hay rỉ máu.

#### 3. Chữa nhiệt phát ban, rôm sảy

Nếu bị rôm sảy do thời tiết nóng bức, bạn có thể thoa một ít kem đánh răng trên các vùng da đó, rồi rửa sạch lại bằng nước sạch. Vùng da bị ngứa và phát ban có thể được chữa lành sau nhiều lần thoa kem như vậy.

#### 4. Lưu thông máu

Khi đang ở ngoài trời mùa đông, đôi khi thời tiết lạnh sẽ làm cho da tay và chân của bạn sưng lên, ngứa và khô ráp. Miễn là các vùng da đó chưa bị nứt nẻ, bạn có thể dùng một miếng vải thoa một ít kem đánh răng để lau, dầu gừng và bạc hà trong kem đánh răng có thể làm giảm sưng nhờ tác dụng kích hoạt lưu thông máu.

#### 5. Giảm sưng tấy do nhiệt

Nếu bị bỏng bởi nhiệt, bạn cũng có thể dùng kem đánh răng để làm vết thương giảm sưng và đau.

#### 6. Tẩy sạch mùi cá ở tay

Sau khi chế biến cá, tay bạn có mùi tanh rất khó tẩy hết. Bạn có thể tẩy được mùi cá bằng cách rửa sạch tay bằng xà phòng trước rồi thoa kem đánh răng lên rửa lần hai.

#### 7. Làm mới bóng đèn

Nếu bóng đèn dùng ngoài trời quá lâu, ánh sáng sẽ yếu đi do bóng đèn bị ám đen. Bạn có thể làm bóng đèn sáng trở lại bằng cách dùng một miếng gạc và một ít kem đánh răng để lau.

#### 8. Tẩy gỉ đồ sắt

Nếu thấy một lớp mỏng gỉ sắt bám dưới đáy các vật dụng bằng sắt, hãy thoa một ít kem đánh răng trên bề mặt gỉ sắt và lau nhẹ nhàng, chúng sẽ dần dần biến mất.

Hoặc nếu phần dưới của vòi nước bị gỉ do không được làm sạch thường xuyên. Bạn có thể làm sạch nhanh chóng bằng cách chà với một ít kem đánh răng.

#### 9. Xoá vết xước nhỏ trên kính

Những vết xước nhỏ trên bề mặt kính có thể biến mất bằng cách bôi một ít kem đánh răng lên đó rồi dùng một miếng vải mềm chà sát nhiều lần.

#### 10. Xoá hình vẽ bằng sáp màu

Các nét vẽ bằng sáp màu có thể bị tẩy sạch bằng cách dùng một miếng vải cùng một ít kem đánh răng để chùi.

#### 11. Tẩy vết mồ hôi

Mùa hè, chúng ta thường hay đổ mồ hôi rất nhiều. Vết mồ hôi trên cổ áo và cổ tay rất khó để tẩy sạch. Hãy dùng một ít kem đánh răng thoa lên chúng và vò nhiều lần, sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

#### 12. Làm sạch đồ bằng bạc, sành sứ, gỗ

Nếu đồ bằng bạc lâu ngày không được sử dụng, bề mặt của nó sẽ hoà đen do bị oxy hoá. Bạn có thể đánh bóng nó lên bằng cách dùng một ít kem đánh răng.

Kem đánh răng cũng có thể tẩy sạch các vết tích bám trên bề mặt các ly tách làm bằng sứ do trà hay cà phê để lại.

#### 13. Làm mờ vết thâm

Với hoạt chất tẩy trắng, kem đánh răng có tác dụng làm mờ một số các vết thâm. Tuy nhiên, với cách này, chỉ nên áp dụng 3 lần/tuần với một lượng nhỏ kem đánh răng để tránh bị tổn thương da.

Nguồn <http://trithucvn.net/>

# CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM

**Câu hỏi:** Mẹ tôi có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vừa qua, mẹ tôi bị bệnh viêm phổi cấp, phải nghỉ việc để điều trị dài ngày và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Tôi xin hỏi mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được tính như thế nào?

Trả lời:

Điều 28 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng chế độ ốm đau như sau:

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:

a) Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

b) Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

c) Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

**Câu hỏi:** Tôi tham gia bảo hiểm bắt buộc từ đầu tháng 2/2016 cho đến nay. Dự tính đến đầu tháng 03/2017 tôi sinh con. Vậy theo Luật BHXH năm 2014, tôi có đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời:

Điều 31 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

d) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật BHXH.

Đối chiếu với quy định trên thì bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Do vậy bạn đủ điều kiện về thời gian để được hưởng chế độ thai sản khi bạn sinh con.

**Nguồn:** Tài liệu hỏi đáp của Đề án Pháp luật



# Khi phụ nữ khởi nghiệp

Khi còn nhỏ, tôi đã được ba mẹ định hướng nghề nghiệp là trở thành tiếp viên hàng không, rồi lập gia đình, sinh con và sống cuộc sống an phận. Oái ăm thay, tôi không thích nghề đó. Từ thời học trung học, tôi đã thích kinh doanh.

Ngày ấy, các bạn đồng trang lứa ai cũng thần tượng ca sĩ Lam Trường và để dành tiền mua các CD nhạc của anh. Tôi cũng dành tiền để mua CD, nhưng không phải để nghe mà để bán lại cho các bạn. Ngoài ra tôi cũng “kinh doanh” thêm dịch vụ giải toán hộ, chép bài hộ các thể loại và luôn trong tình trạng full đơn hàng. (Có lẽ một phần do tôi có “lợi thế cạnh tranh”, vì khi đó tôi là lớp trưởng).

Sau bao nhiêu đấu tranh với gia đình, tôi đã được chọn con đường của riêng mình.

## Khởi nghiệp không bao giờ dễ

18 tuổi, tôi vừa đi học vừa mở một cửa hàng chuyên bán và cho thuê băng đĩa. Vì tôi thường xuyên cập nhật được tin tức giải trí, các khách hàng rất hài lòng khi luôn tìm được những CD nhạc hay đĩa phim mới nhất ở cửa hàng của tôi. Tuy nhiên, tôi đã rất vất vả khi mỗi tối phải từ Hoc Môn chạy xuống 1uận 1 để lấy hàng. Đến một lúc tôi kiệt sức và bỏ cuộc. Mẹ tôi nói: “Nhiều chuyện quá, lo học xong đi làm đi. Người ta đàn ông con trai còn chưa đủ gan, con gái thì làm được gì!”. Tôi khóc rất nhiều vì ấm ức. Sao mẹ sinh ra tôi là con gái chi để tôi nghe mấy câu này hoài!

Sau thời gian đó, tôi đi làm tại một công ty thời trang, tham gia câu lạc bộ người mẫu Hoa Học Đường biểu diễn tại các chương trình thời trang. Với lợi thế chiều cao, tôi có chút nổi

bật và nhận những show chụp ảnh thời trang riêng bên ngoài. Vô tình một lần tôi nghe được chị bạn trong công ty nói: “Các côちゃん dài thì sướng rồi, chỉ cần làm mẫu một thời gian rồi tìm mấy anh đại gia là đời vi vu”. Tôi khá khó chịu với lời nói của chị ấy và cũng không thật sự thích người mẫu sau một thời gian theo nghề này. Tôi bỏ việc, và không lâu sau lập gia đình.

Sau khi có gia đình, được chồng ủng hộ, tôi quay lại con đường kinh doanh. Lần này tôi mở một quán cà phê theo phong cách hoài niệm. Chưa đầy một năm, quán của tôi trở nên nổi tiếng và khá đông khách. Nhưng đó không phải tin mừng, vì tôi đang cố gắng gia đình về việc bù lỗ mỗi ngày. Lý do: có doanh số nhưng các khoản chi phí hằng ngày quá lớn. Vốn đầu tư ban đầu không nhỏ và theo tôi tính toán thì phải mất ít nhất 10 năm mới lấy lại. Tôi quyết định sang quán để bảo tồn những gì còn lại, vì tôi biết nếu mình vẫn cố chấp thì có thể sẽ mất luôn những gì đang có. Ba tôi giận đến “không nhìn mặt”, chỉ nhẫn tin cho tôi rằng “Con nênh nhớ con là con gái và không thể nào giỏi về kinh doanh, hãy để việc này cho những người đàn ông của gia đình lo”. Thất bại vì tôi là con gái ư? Thú thật là lúc đó tôi đã băn khoăn: nếu ngày xưa mình chọn ngành tiếp viên hàng không thì bây giờ có khác hơn không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, tôi tiếp tục chuẩn bị cho lần khởi nghiệp kế tiếp của mình.

Tôi có cô bạn làm sale cho Nhóm Mua thời deal mới chào đời. Thấy mô hình kinh doanh này khá thú vị, tôi nảy sinh ý tưởng làm nhà cung cấp sản phẩm cho các trang deal. Tôi tìm đường qua Quảng Châu (Trung Quốc) để lùng sục các sản phẩm giá dụng, các sản phẩm tiện ích để nhập hàng về. Tôi “dùng con tép

bắt con tôm” bằng việc đưa ra hình thức khách hàng phải sử dụng voucher đến cửa hàng đổi sản phẩm, tại đây tôi kinh doanh thêm các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, trang sức khiến khách hàng không khỏi cảm lòng và phải mua thêm sản phẩm trực tiếp của tôi. Lợi nhuận từ deal cao và số lượng cũng khá lớn, tôi thịnh vượng trong một thời gian khá dài. Nhưng sau chất lượng của các trang deal đi xuống đã ảnh hưởng đến của việc kinh doanh, tôi lại rút lui khỏi ngành này với một câu hỏi phía trước: Đi tiếp như thế nào?

## Kết thúc để bắt đầu

Sau 3 lần thất bại, tôi đã rút ra được 3 bài học sâu sắc: Lần thứ nhất: Kế hoạch kinh doanh không hoàn hảo. Lần thứ hai: Thiếu cẩn trọng trong việc đầu tư. Lần thứ 3: Kinh doanh phụ thuộc.

Tôi quyết định ngưng hết tất cả và tập trung phụ chồng quản lý công ty nội thất của gia đình. Trong thời gian đó tôi đi học thêm các khóa về kinh doanh, marketing, lãnh đạo, tâm lý học và bắt đầu hành trình tìm kiếm đam mê của mình. Tôi nhận ra mình là con người của mạo hiểm, năng động, linh hoạt và sáng tạo, từ đó tôi theo đuổi ngành học marketing.

Hôm nay, khi đã đứng được tạm ổn với lần khởi nghiệp thứ tư của mình, tôi nhận thấy lý do giúp tôi tồn tại cho đến bây giờ chính là nghị lực và trách nhiệm với đam mê của mình.

Tôi cũng giống bao người phụ nữ khác, vừa là vợ vừa là mẹ (của 3 nhóc con), ngoài công việc ở 2 công ty của chính mình, tôi còn phải đi học mỗi tối để thực hiện ước mơ lớn hơn của tôi phía trước.

Phụ nữ ngày nay đã khác, chúng ta có quyền chủ động và làm chủ cuộc sống của mình, chúng ta có quyền tạo cảm hứng cho mọi người thông qua công việc và những điều chúng ta đang cống hiến. Ngoài vai trò làm vợ, làm mẹ, chúng ta còn đảm trách vai trò của một người phụ nữ hiện đại - dám nghĩ, dám làm và chấp nhận dần dần để tạo nên giá trị bình đẳng cho xã hội.

Thành công hay thất bại cũng đều là những “người bạn tốt” giúp ta hoàn thiện hơn trước khi mở cánh cửa tiếp theo của cuộc đời. Và một điều hiển



nhiên: phải trải qua vài lần sai lầm trước khi làm đúng mọi việc. Chúng ta sẽ học được nhiều điều từ những sai lầm đó và chúng ta sẽ tận dụng hết nó để phát triển bản thân. Chúng ta vẫn cứ leo cao thêm một chút nữa và chấp nhận ngã nhiều thêm lần nữa để sau đó chúng ta đứng lên mạnh mẽ hơn và bước đi vững vàng hơn.

Vì lẽ đó, các chị em phụ nữ chúng ta xin đừng đặt ra giới hạn của bản thân chỉ vì mình là phụ nữ. Và cũng hy vọng các anh không quá xem thường sức mạnh của những người phụ nữ bên cạnh mình, thay vào đó hãy ủng hộ và đồng hành cùng họ để giúp họ tạo nên những giá trị lớn cho gia đình và xã hội.

Trích nguồn: [doanhnhansaigon.vn/](http://doanhnhansaigon.vn/)



## TRỜI ẨM ƯỚT COI CHỪNG BỆNH NẤM PHỔI

### Ai dễ mắc bệnh nấm phổi?

Bệnh dễ xảy ra với những người làm việc ở vùng đất ẩm, đặc biệt là đất có nhiều phân gà, vịt, chim hoặc phân dơi. Những người quét dọn hoặc tiếp xúc với chuồng gà vịt, vùng đất dưới gốc cây có nhiều chim đậu, dưới hang dơi rất dễ mắc bệnh.

Nấm Histoplasma capsulatum là loại nấm lưỡng hình, trông giống như một dạng mốc trong tự nhiên.

Người ta nhận dạng nấm dựa vào đặc điểm sợi nấm sinh ra những bào tử lớn và nhỏ, khi nuôi cấy nấm phát triển như một nấm hạt men mọc chồi tại mô của vật chủ hoặc trên thạch giàu dinh dưỡng.

Bào tử của loại nấm này có kích thước rất nhỏ nên khi hít thở chúng có thể lọt vào đến tận phế nang, tại đây chúng chuyển dạng thành những thể chồi.

Khi bệnh tiến triển gây phản ứng viêm hạt mạnh, hoại tử bã đậu và canxi hoá trong phổi giống như bệnh lao.

Ở người lớn nhiễm nấm có thể tạo thành mô seо hình khối tròn ở phổi. Đối với trẻ em bị nhiễm nấm lần đầu có thể khỏi hoàn toàn nhưng để lại những điểm canxi hoá ở hạch rốn phổi hay ở phổi; nhiễm nấm lan tỏa thoảng qua có thể tạo ra những u hạt lắng đọng canxi ở lách.

### Dấu hiệu của bệnh

Nếu hít phải bào tử nấm vào phổi có thể sẽ bị viêm phổi nang sợi mạn tính hoặc nhiễm nấm lan tỏa cấp tính. Thể bệnh viêm phổi nang sợi mạn tính thường gặp nhiều hơn với các triệu chứng: bệnh khởi phát từ từ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, ho khan tăng dần, sút cân, đổ mồ hôi về đêm.

Nếu đi khám bệnh, bác sĩ sẽ cho chụp Xquang thấy hình ảnh thâm nhiễm hoá xơ hạch ở đỉnh phổi một hay cả hai bên.

Diễn tiến của bệnh theo hai hướng: tự ổn định, tự cải thiện sớm hoặc là tiến triển âm thầm. Tổn thương co rút và tạo hang xuất hiện ở những thùy phổi trên, đồng thời lan rộng đến các vùng khác của phổi.

Các tổn thương tràn khí hoặc hình thành những bóng khí làm suy giảm chức năng hô hấp. Bệnh kéo dài dẫn đến tâm phế mạn hoặc nhiễm khuẩn phổi có thể gây tử vong.

Đối với thể bệnh lan tỏa cấp tính, các triệu chứng gồm: sốt, gầy sút nhanh, gan, lách to, nổi hạch, vàng da. Đì khám làm các xét nghiệm thấy thiếu máu, giảm bạch cầu và tiểu cầu. Lưu ý rằng các triệu chứng này cũng gặp trong bệnh lý viêm phổi nang sợi mạn tính, nhưng bệnh mạn tính có xu hướng khu trú nhiều hơn.

Khoảng 25% bệnh nhân có những vết loét cứng ở miệng, lưỡi, mũi, thanh quản. Bệnh nhân còn có thể bị viêm gan dạng hạt, loét đường tiêu hoá, viêm màng trong tim và viêm màng não mạn tính. Chụp Xquang thấy hình ảnh tổn thương ở phổi giống như lao kê.

Để chẩn đoán xác định bệnh nhiễm nấm Histoplasma, đối với bệnh nấm lan tỏa cấp tính, người ta dùng phương pháp nuôi cấy nấm từ các bệnh phẩm như: máu, tuy xương, các tổn thương ở niêm mạc, gan, dịch rửa phế quản. Viêm phổi mạn tính do nấm thì cấy đờm để phát hiện nấm gây bệnh.

Tuy nhiên trên thực tế hầu hết bệnh nhân nhiễm nấm không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ như ho, sốt, mệt mỏi, chụp Xquang có hình ảnh hạch rốn phổi, có thể có một hay nhiều vùng phổi viêm nên rất khó phát hiện bệnh. Một số bệnh nhân có xuất hiện ban đỏ nút và ban đỏ đa dạng. Một số bệnh nhân khác lại có viêm màng ngoài tim bán cấp.

Các cơ quan trọng trung thất bị bao bọc bởi hiện tượng xơ hoá. Tình trạng chèn ép tĩnh mạch phổi, tĩnh mạch chủ trên, động mạch phổi và thực quản xảy ra trong nhiều năm. Ở giai đoạn muộn của bệnh trung thất, thấy tế bào nấm sống trong tổ chức bã đậu của hạch bạch huyết.

## **Chú ý trong chữa và phòng bệnh**

Nhìn chung bệnh nhân đã bị bệnh nấm Histoplasma lan tỏa cấp tính hay mạn tính đều phải điều trị bằng kháng sinh chống nấm dài ngày. Đối với bệnh nhân bị xơ hoá trung thất có thể cần phải phẫu thuật để điều trị.

Cách phòng bệnh hiệu quả là khi làm việc hay sinh hoạt ở những vùng đất ẩm, đặc biệt là đất có nhiều phân chim, phân dơi, người quét dọn chuồng gà, chuồng nuôi gia cầm, thủy cầm phải mặc quần áo bảo hộ lao động, đội mũ và đeo khẩu trang để chống nấm xâm nhập, ngăn chặn hít phải nấm vào phổi.

Cha mẹ hoặc người bảo mẫu phải quản lý tốt trẻ nhỏ, không để trẻ nô đùa ở những nơi ẩm thấp có nhiều phân chim, phân gia cầm, phân dơi. Khi phát hiện các triệu chứng nghi nhiễm nấm ở phổi cần đi khám để được chẩn đoán và điều trị sớm.

**Theo BS. Nguyễn Thị Loan  
(Sức khỏe và đời sống)**

## **SUY NGÂM**

### **Làm gì, ở đâu, làm như thế nào, trước hết nên biết mình là ai ?**

**Bạn có lõi lời hay làm gì ảnh hưởng đến danh dự, tổn hại đến tình cảm của người thân thì hãy nén lại sự kiêu hãnh mà thật lòng xin lỗi. Chần chờ để thời gian trôi qua, lỗi lầm ấy sẽ nhân đôi và sự giận dỗi oán hận của “đối phương” sẽ tăng theo dần. Lúc đó mọi quan hệ cũng như tình cảm của hai người sẽ bị đe dọa. Chính vì vậy bạn hãy...**

#### \* **Chân thành lắng nghe**

Bạn đã làm điều lỗi với “đối phương”, nay bạn chịu nhận lỗi và lắng nghe sự giận dữ một cách chân thành. Hãy để “đối phương” nói ra hết suy nghĩ, bức bối oán giận và rồi mọi thứ sẽ sớm được giải quyết. Bạn không nên mất kiên nhẫn khi nghe hay tỏ thái độ nóng lòng.

#### \* **Cử chỉ đẹp tiếp theo sau**

Nếu bạn nghĩ rằng việc gửi thiệp, hoa hay kẹo tiếp sau đó có thể giúp “đối phương” vui hơn... thì bạn cứ tiếp tục làm. Việc này có ý nghĩa hơn nếu bạn trực tiếp mang hoa, quà tặng đến cho họ.

#### \* **Không vội vàng**

Thật là khó để bắt “đối phương” chịu tha lỗi cho bạn ngay được vì nó còn tùy thuộc vào việc họ cảm thấy bị lỗi ít hay nhiều. Nó đòi hỏi phải có thời gian cho họ tha lỗi và quên đi. Bạn không nên tạo áp lực cho họ khi họ chưa thật sự sẵn sàng. Trong những khoảng thời gian này điều cần thiết ở bạn chính là sự chân thành. Bạn đã làm một điều sai vậy hãy chờ thời gian để chúng phai nhạt dần.

**Nguồn: ngoisao.net**

\* **Xin lỗi càng sớm càng tốt**  
Nếu bạn đã biết hay làm điều gì sai, đừng để quá lâu rồi mới nói lời xin lỗi. Bạn không nên chần chừ hãy đợi đến lúc thích hợp mới xin lỗi mà phải nói ngay. Khi xin lỗi bạn không cần kiểu cách hay trau chuốt lời nói mà chỉ cần sự chân thành.

#### \* **Mặt đối mặt**

Tùy theo từng hoàn cảnh nhưng nếu có thể, bạn nên xin lỗi mặt đối mặt là hay nhất. Nếu không bạn có thể dùng nhiều phương cách khác nhau như gọi điện thoại, viết mail, gửi hoa... Bằng cách này người bị tổn thương sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều do sự chân thành của bạn và do sự trung thực của bạn.



## Đừng nên ôm smartphone nữa hãy ôm lấy mẹ mình

**Có bao giờ giữa những cuộc vui rôm rả bên bạn bè hay những lần ngồi cầm mặt vào smartphone, máy tính, bạn tự hỏi: “Bố mẹ, người thân của mình đang cảm nhận thế nào?”. Những chia sẻ dưới đây là câu trả lời cho câu hỏi đó...**

*“Tết nhất khi con cái  
chẳng còn quan tâm đến mình!”*

Nhắc tới Tết, điều đầu tiên bạn nghĩ tới là gì: gia đình, những khoảnh khắc quây quần, ấm cúng? Nhưng đó là những gì bạn nghĩ, còn điều bạn và không ít người đang thực sự làm mỗi khi Tết đến dường như không phải như thế, nhất là trong mấy năm gần đây. Thừa nhận đi, thay vì sum họp bên mâm cơm, dường như mỗi người chúng ta còn đang bận rộn với thế giới của riêng mình, phải không? Và trong những phút giây đắm chìm trong thế giới ảo, đã bao giờ bạn nghĩ đến việc ngẩng lên, để thấy có người đang trông chờ từ bạn tín hiệu yêu thương khi Tết về? Hãy cùng lắng nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của họ - những người làm cha, làm mẹ - khi được hỏi về nguyên nhân Tết ngày càng nhạt, rất có thể bạn sẽ nhận ra rằng mình đôi khi đang quá thờ ơ đấy...

Lắng nghe tâm sự của những người làm cha, làm mẹ trong đoạn clip này và tự nhìn lại bản thân mình, bạn nhé!

“Đến Tết, gia đình mới sum họp, mà nó cứ khư khư cái điện thoại, chẳng quan tâm gì đến mình cả. Bữa cơm lúc thiếu người này, lúc thiếu người nọ, đứa ôm laptop, đứa ôm điện thoại, chẳng có tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng như xưa...”, “Các cháu lớn hơn, không thích ở gần bố mẹ, mỗi người một thế giới riêng”, đó là tâm sự chung của rất nhiều bà mẹ tôi từ Hà Nội khi bất ngờ được phỏng vấn về sự khác biệt giữa Tết xưa, Tết nay. Trong đoạn clip phỏng vấn, họ vẫn cười, nhưng trong đôi mắt họ, thoáng chút chạnh lòng...

Cùng chung cảm nhận là những bà, những mẹ tôi từ đâu kia Tổ quốc: “Nhiều khi cảm giác cũng buồn buồn vậy đó. Ngày xưa, thời trẻ các bác quây quần quanh mâm cỗ ở nhà, mấy năm nay, tụi trẻ lại thường ra đường, coi đốt pháo bông, không khí dường như bị nhạt đi...”.

Hóa ra không chỉ bạn mà cả những người lớn nữa, cũng đang thấy Tết đang mất dần ý nghĩa... Và đáng buồn hơn, chính chúng ta, những người trẻ cứ đang co cụm trong “bong bóng” cá nhân của mình, quên đi những giá trị thật đáng trân trọng chính là một phần khiến Tết nhạt nhẽo như thế!

*“Đừng ôm smartphone nữa,  
hay ôm lấy mẹ mình!”,  
và sống như một “hạt muối”!*

Biết nguyên nhân vì sao Tết “thiếu muối” nhưng bạn chấp nhận để cho tình trạng ngán ngẩm này cứ tiếp diễn mãi ư? Vậy thì trước thềm năm mới đang “sầm sập” gõ cửa, bạn nên ngôi lại một lần nữa để lắng nghe những mong ước của người lớn tuổi. Cũng như bố mẹ bạn, họ có nỗi niềm riêng mà chỉ đến khi được hỏi mới trút hết tâm sự như thế này đây...

“Dẫu biết bây giờ là thời đại công nghệ, nhưng mong các bạn trẻ đừng quên đi gia đình, vì gia đình vẫn là điều quan trọng nhất!”, “Đó là xu thế xã hội rồi nhưng cá nhân chú vẫn mong Tết này con trai đi làm xa về nhà chơi, sum họp với bố!”...

Thế đấy, đừng vội nghĩ bố mẹ chẳng biết thông cảm cho mình. Thực ra, họ hiểu rất rõ, việc truy cập wifi, kết nối với thế giới, mở rộng quan hệ, trau dồi kiến thức là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Nhưng họ vẫn cần lăm một dịp lễ đúng với tính chất và tinh thần thực sự của mùa lễ hội này. Bởi xét cho cùng, Tết là dịp tuyệt vời để gặp nhau, chuyện trò, kết nối thật với những cuộc tán gẫu quên ngày tháng, hỏi han nhau và trao gửi tình thương, vì vậy hãy sử dụng smartphone, mạng xã hội hợp lý đúng thời điểm, đúng chỗ bạn nhé!

Bạn đã thấy những nụ cười, ánh mắt đượm nét buồn của người làm cha, làm mẹ trong clip rồi chứ? Và chắc chắn bạn sẽ không muốn thấy hình ảnh ấy trên gương mặt chính cha, mẹ bạn phải không nào? Thế thì còn chờ gì nữa, Tết năm nay, đừng sống như một “bong bóng nước” tầm thường và nhạt nhẽo nữa mà hãy là một “hạt muối” để Tết thêm đậm vị, hãy bật “kết nối thật” với những người thân yêu xung quanh, hòa vào nhau và cuộn “sóng bọt” trào dâng, làm nên một cái Tết thật đậm đà! Hãy nhớ “câu chót” cực yêu của người mẹ trong clip này nhé: “Đừng ôm smartphone nữa, hãy về mà ôm chính mẹ mình đây này!”.

Về ôm mẹ, bật kết nối thật sự, sống như “hạt muối” để Tết thêm “mặn mà” và đã - đó cũng chính là thông điệp mà Pepsi muốn gửi gắm tới tất cả các bạn trong mùa lễ hội yêu thương năm nay! Hãy cùng nhau làm những “hạt muối”, hòa tan vào Tết đậm đà và ngập tràn yêu thương thôi nào!

<http://thanhgiong.vn/>



## TỔNG TIẾN CÔNG 1968: XÉ TOANG BỨC "BÌNH PHONG" ĐƯỜNG 9 KHE SANH

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 trên toàn miền Nam nói chung, ở mặt trận Quảng Trị nói riêng, lực lượng của ta gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và quần chúng nhân dân, đều hạ quyết tâm cao nhất, đánh địch ở tất cả địa bàn từ vùng có vị trí chiến lược đến “sào huyệt” của Mỹ ngụy ở thành thị, qua đó đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa về mặt chiến lược, làm thay đổi cục diện chiến tranh Việt Nam.

### Xé toang bức “bình phong” Đường 9-Khe Sanh

Trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, Mỹ ngụy đã xây dựng tuyến Đường 9-Khe Sanh thuộc tỉnh Quảng Trị, thành khu vực trọng điểm có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Giới quân sự ví Đường 9-Khe Sanh như bức “bình phong” giúp Mỹ ngụy dễ dàng thực hiện được ý đồ của mình.

Cuối tháng 12/1967, Đường 9-Khe Sanh được địch xây dựng thành khu vực trọng điểm có vị trí chiến lược rất quan trọng. Minh chứng là tại đây có đến 45.000 quân, trong đó có 28.000 quân Mỹ; biên chế thành 10 tiểu đoàn bộ binh, 9 tiểu đoàn pháo binh, 3 tiểu đoàn và 1 đại đội cơ giới. “So với các vùng chiến thuật khác, đây là vùng địch tập trung số lượng quân và phương tiện chiến tranh có quy mô lớn nhất nhằm mục đích: Ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam, tạo ra bức “bình phong” án ngữ trực tiếp cho địa bàn Tri-Thiên Huế, đồng thời giữ cho ngụy quân, ngụy quyền trong khu vực khỏi bị tan rã” - theo Lịch sử Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị (1966-1973)

Ngày 31/12/1967, Đảng ủy Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị ra Nghị quyết nêu rõ trong Xuân Hè năm 1968, toàn mặt trận phải quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, chủ yếu là quân

Mỹ. Khi có điều kiện thì phá vỡ một phần hệ thống phòng ngự của địch ở Đường 9 và phát triển vào Tri-Thiên Huế; thu hút, giam chân, tiêu diệt lực lượng Mỹ ngụy ra Đường 9 càng nhiều càng tốt; đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với các chiến trường toàn miền Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Tri-Thiên Huế tiến công và nổi dậy, giải phóng nông thôn, đồng bằng.

Thực hiện chỉ đạo này, quân ta đánh địch ở Đường 9-Bắc Quảng Trị theo các hướng: Hướng Tây đánh vào Khe Sanh, đây là hướng chủ yếu do các Sư đoàn 325 và 304 phụ trách. Hướng Đông được xác định là quan trọng, do Sư đoàn 320 và 3 Trung đoàn của Sư đoàn 324 phụ trách. Hướng Nam là khu đệm, đánh địch ở đây để phát triển vào Tri-Thiên Huế, lực lượng của Trung đoàn 27 làm tiên phong. Ngày 20/1/1968, các đơn vị bộ đội của ta đã cơ bản tập kết xong lực lượng, phương tiện, vũ khí, kỹ thuật trên các vị trí được phân công.

Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị, phát lệnh nổ súng tiến công Khe Sanh, với trận mở màn theo hướng Tây, đánh chiếm Chi khu quân sự quận lỵ Hướng Hóa và điểm cao 832. Chi khu quân sự quận lỵ Hướng Hóa nằm trên Đường 9, ở vị trí trung tâm Khe Sanh. Nơi này được Mỹ ngụy đánh giá là “an toàn nhất” trong hệ thống phòng thủ Đường 9-Khe Sanh.

Đêm 20 rạng sáng 21/1/1968, pháo binh của Sư đoàn 304 khai hỏa liên hồi, trước sự bất ngờ của địch. “Đòn tiến công bất ngờ kéo dài với uy lực mạnh chưa từng có của pháo binh ta, đánh vào nhiều mục tiêu quan trọng ở Khe Sanh đã “khoan” nhiều hố trên đường băng, làm cháy kho đạn 1.500 tấn, phá 1 máy bay lén thăng,” Lịch sử Pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận. Sau đó lực lượng của ta tiếp tục cơ động đánh chiếm các mục tiêu quan trọng ở Trung tâm Chi khu quân sự quận lỵ Hướng Hóa. Đạo diễn bộ phim “Việt Nam: Cuộc chiến mười nghìn ngày”, nhà báo Michael Maclear người Mỹ mô tả trận đánh này: “Pháo tầm xa của Bắc Việt mở màn cuộc bao vây ở Khe Sanh với sự chính xác tai hại, 300 quả đạn đã làm 18 lính Mỹ

chết, 40 bị thương, những quả đạn pháo ấy như rơi ngay vào Washington”.

Tiếp đà thắng lợi, ngày 23/1/1968, Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9-Khe Sanh hạ lệnh, tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm phòng ngự Huội San nằm sát biên giới Việt-Lào, trong đó trung tâm là cứ điểm Tà Mây. Đây là cứ điểm ngăn chặn Đường 9 rất quan trọng của địch ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Bên cạnh các lực lượng bộ đội chủ lực, lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bộ đội xe tăng của ta được trực tiếp vào chiến trường tham gia chiến đấu. Theo Lịch sử Bình chủng Thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại đội 3 xe tăng nêu quyết tâm: “Kiên quyết đánh thắng trận đầu, một xe, một người cũng quyết đánh. Nếu phải chuyển sang đánh ban ngày cũng quyết đánh cho đến khi thắng lợi”.

Đến sáng 24/1, quân ta đã làm chủ căn cứ Tà Mây, cùng hệ thống phòng ngự Huội San của địch. Phần lớn quân địch chốt giữ ở đây bị tiêu diệt và bị bắt. Hệ thống phòng ngự Huội San, Chi khu quân sự quận ly Hướng Hóa bị tiêu diệt, đã cắt đứt “mắt xích” rất quan trọng trong hệ thống phòng thủ phía Tây Đường 9 của địch. Ở các hướng tiến công khác, quân ta đã chiến đấu tiêu diệt nhiều sinh lực địch, cắt đứt sự vận chuyển của địch trên Đường 9, đẩy Khe Sanh vào tình trạng bị cô lập.

Đến ngày 31/1/1968, sau 11 ngày chiến đấu, quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.600 quân địch. Khi Khe Sanh trở thành tâm điểm chú ý của quân Mỹ, cũng là lúc quân dân ta đồng loạt nổ súng đánh địch ở các đô thị trên toàn miền Nam.

Đầu tháng 2/1968, Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh nhẹ ở Đường 9 và tập trung quân và hỏa lực chiếm đóng các điểm cao 550, 595, 573 nhằm bảo vệ cụm cứ điểm Tà Cơn. Ở Tà Cơn, địch lập sân bay chuyên dùng cho các loại máy bay trinh sát, lực lượng chiếm đóng có thủy quân lục chiến, xe tăng, thiết giáp...

Trong tham luận: “Quảng Trị - Địa bàn của những trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, tại Hội thảo khoa học “40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cố”, tác giả Nguyễn Văn Hùng viết: Với khẩu hiệu “Biển Khe Sanh thành địa ngục trần gian của quân Mỹ”, ta đã sử dụng chiến thuật “vây, lấn, tấn, phá, triệt” để diệt cụm cứ điểm Tà Cơn của chúng.

Đối phó lại hành động vây lấn kiên cường của ta, quân Mỹ cũng tiến hành phản ứng đên cuồng. Trên diện tích cứ điểm chỉ 34 km<sup>2</sup>, trung bình mỗi ngày địch sử dụng trên 300 lần chiếc máy bay dội xuống hàng nghìn tấn bom đạn và trên 100 nghìn quả đạn pháo 175mm. Dù vậy, vòng vây lấn của bộ đội ta vẫn ngày càng siết chặt. Hầu như toàn bộ quân địch ở đây phải sống dưới hầm ngầm. Máy bay vận tải C130 của chúng hàng ngày phải xuất kích 140 lần để tiếp tế và tài thương nhưng chỉ có khoảng 40 lần hạ cánh thành công. Khắc phục tình trạng trên, địch dùng máy bay thả đồ tiếp tế nhưng cũng không hiệu quả.

Trên đà thắng lợi, quân ta liên tiếp đánh địch và giải phóng hoàn toàn Khe Sanh giữa tháng 7/1968, qua đó kết thúc thắng lợi chiến dịch Đường 9-Khe Sanh xuân hè 1968. Nguyên Phó Trưởng Ban An ninh Quảng Hà, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang, năm nay đã 80 tuổi nhớ lại. Hồi năm 1968, khi hoạt động ở địa bàn Quảng Trị, tôi có bí danh là Việt Hà.

Trong Tổng tiến công Xuân năm 1968, trên mặt trận Đường 9-Khe Sanh, quân ta đánh địch sớm nhất, quyết tâm nhất và tiêu diệt được nhiều sinh lực địch nhất. Những chiến thắng liên tiếp ở Đường 9-Khe Sanh đã cỗ vũ bộ đội, quân chúng nhân dân, đồng loạt nổ súng và nỗi dậy đánh Mỹ nguy ở các mặt trận: Huế, thị xã Quảng Trị và vùng nông thôn.

Cũng theo Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang, những thắng lợi ở mặt trận Đường 9-Khe Sanh còn có ý nghĩa về mặt chiến lược, đó là thu hút địch ra khỏi mặt trận thành phố Huế để quân ta đánh vào trong đô thị này. Đồng thời thu hút lực lượng Mỹ ngụy tập trung lên khu vực biên giới Việt Nam-Lào, để quân ta vận chuyển vũ khí và đưa lực lượng vào đô thị để tổng tiến công địch Tết Mậu Thân 1968.

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đánh giá: “Quân dân ta trên Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương đã vượt qua những thời điểm khó khăn, gian khổ quyết liệt nhất, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, lập nên những chiến công to lớn, có những chiến công có ý nghĩa chiến lược quan trọng, như chiến thắng Đường 9-Khe Sanh trong cuộc Tổng tiến công năm 1968”./.

Nguồn tuoitrebinhduong.vn



# MUỐN KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG HÃY NẮM VỮNG NGUYÊN TẮC 4S

**Để bắt đầu kinh doanh, bạn cần chú ý đến bốn yếu tố (4S). Nếu ý tưởng kinh doanh của bạn đã bao hàm hết các yếu tố này, thì theo lý thuyết, bạn có thể sẵn sàng khởi nghiệp.**

## 1. Service (Dịch vụ)

Bạn đã xác định được giải pháp cho vấn đề hay vướng mắc của khách hàng chưa?

Giải pháp của bạn có cải thiện được cuộc sống của người tiêu dùng?

Khi sản xuất một sản phẩm hay cung cấp một dịch vụ, công ty của bạn cần đem lại giá trị cho khách hàng. Mặc dù sản phẩm mới liên tục được tạo ra, bạn không cần lãng phí thời gian để nghĩ về những điều đã có sẵn.

Hãy cân nhắc, có nhiều công ty tuyệt vời ra đời vì người sáng lập gặp phải một vấn đề mà chưa có giải pháp trên thị trường. Hoặc nếu giải pháp đã tồn tại, nó chưa đủ, không làm thỏa mãn hoặc quá đắt đỏ. Tim ra một vấn đề và biện pháp để giải quyết vấn đề đó.

## 2. System (Hệ thống)

Bạn có thể sản xuất và cung cấp sản phẩm hay dịch vụ mà mình phát triển?

Người khác có thể sản xuất và cung cấp nó cho bạn được không?

Hãy xác định rõ hệ thống mà bạn sẽ sử dụng để sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Đôi khi, một ý tưởng quá mới hay quá sáng tạo khiến cho việc sản xuất trở nên đắt đỏ, bị hạn chế hoặc không tồn tại. Nhưng một công ty hoặc dịch vụ nào đó có thể giúp bạn sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thêm vào đó, bạn phải quyết định các vấn đề kinh doanh quan trọng khác, từ cấu trúc công ty cho đến việc quản lý tài chính và hồ sơ giấy tờ. Dù thời gian đâu, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các công việc hành chính thì sau này bạn có thể giao chúng lại cho những người phù hợp.

Ưu tiên của bạn là đáp ứng và phát triển nhu cầu.

## 3. Strategy (Chiến lược)

Làm thế nào bạn tiếp cận khách hàng đầu tiên?

Bạn có biết làm cách nào để tìm ra khách hàng thứ một triệu?

Làm thế nào bạn có thể mở rộng quy mô công ty?

Bạn đã bao giờ cân nhắc về việc rời khỏi công ty nhưng vẫn thu được một khoản lợi nhuận?

Nhiều doanh nhân khởi nghiệp với những ý tưởng tuyệt vời, mở công ty và sau đó thất bại chỉ sau một thời gian ngắn khi hết tiền. Có thể họ thiếu khả năng mở rộng doanh nghiệp hay đã da dạng hóa kinh doanh quá nhiều (hoặc quá ít).

Việc có tầm nhìn và cân nhắc chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn sẽ giúp đảm bảo rằng bạn đang dẫn dắt công ty theo hướng bền vững. Phát triển kế hoạch kinh doanh là một bước tuyệt vời để bắt đầu, nhưng ngày nay, sự linh hoạt là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công.

Hãy cân nhắc về chiến lược giống như bạn đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài trên biển. Rõ ràng, bạn cần phải có một bản đồ và một đích đến cùng những công cụ phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng cần ý thức rằng mình có thể phải di chèch hướng so với kế hoạch ban đầu trong trường hợp khẩn cấp.

Kế hoạch ban đầu luôn là thách thức với hầu hết các doanh nhân mới khởi nghiệp bởi họ có quá ít kinh nghiệm và không biết phải mong đợi điều gì. Hãy tìm đến những cố vấn hay nhà đồng sáng lập dày dạn kinh nghiệm. Họ có thể giúp đỡ bạn rất nhiều.

Luôn luôn có một tầm nhìn và một kế hoạch.

## 4. Spine (Chông gai)

Bạn có đủ can đảm để bắt đầu?

Yếu tố cuối cùng cho kế hoạch khởi nghiệp chính là tìm được động lực để bắt đầu. Từ kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng nếu bạn thỏa mãn được cả 3 yếu tố trên, chẳng có điều gì khiến bạn lùi bước. Tất nhiên, những yếu tố này chưa đủ để bạn thành công bởi nhiều start-up hội tụ cả 4 yếu tố vẫn từng thất bại.

Có thể bạn sẽ không thành công trong lần kinh doanh đầu tiên. Tôi tin rằng các doanh nghiệp tốt nhất là những người tự tin, khiêm tốn và luôn nhớ những bài học giá trị từ những thất bại mà họ gặp phải trước đó.

Khởi nghiệp cũng giống như hẹn hò. Buổi hẹn đầu tiên thường ít thoải mái nhất, khi nhiều điều còn là ẩn số và tâm trạng bất an khiến bạn không yên. Nhưng những lần sau, mọi thứ có thể trở nên dễ dàng hơn.





## VỢ LÀ CÁI ĐỊNH

Hai người đàn ông ngồi uống nước và tâm sự với nhau:  
“Sao không có bản lĩnh đàn ông gì cả. Hôm qua tôi thấy  
vợ ông quát lớn quá trời đi!”

- Ồ! Minh cũng sai mà nhưng có sợ vợ cũng tốt mà.  
Vợ mình chứ vợ ai mà sợ.

- Ôi trời! Phải học tập tôi đây này. Không bao giờ  
biết sợ vợ là gì, mình phải có bản lĩnh của đàn ông chứ.  
Sao phải sợ vợ. Vợ là cái định!

Bất ngờ bà vợ ông ta về nhà và đứng sau lưng 2 người  
từ lúc nào. Bà lén tiếng nhẹ nhàng:

- Ông nói gì cơ? Vợ là cái gì?

Với sự nhanh trí và một chút sợ hãi ông ta lí nhí đáp:

- Vợ là cái định còn mình là cái kim

*Nguồn truyencuoihay.vn*

## LẠC QUAN

Nửa đêm có tiếng đập cửa. Chủ tiệm  
cầm đồ hé cửa liền bị mấy họng súng  
đen sì gí vào đầu:

- Các ông cần gì ạ?

- Vàng.

- Bao nhiêu?

- 100kg.

- 105 kg được không?

- Quá tốt

- Cục vàng yêu quý của anh, dậy  
đi, có người đến đón em đi này.

## ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG



Câu hỏi:

**Ngày kỉ niệm “Phú Lợi cầm thù” là ngày nào ?**

Cơ hội nhận 10 phần quà từ Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh cho 10 bạn có câu trả lời  
nhanh và chính xác nhất.

Đáp án vui lòng gửi trực tiếp về:

**Văn phòng Hội LHTN Tỉnh Bình Dương**

**Tầng 8B Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.**

Họ tên người gửi: ..... Chi hội: .....

Xã, phường: ..... Huyện, thị: .....

ĐT: ..... Email: .....



# BÀI HÁT THANH NIÊN

## Sóng như những đóa hoa

Sáng tác: Tạ Quang Thắng

Tôi từng mong đời trôi thật nhanh  
Để cho lòng tôi nhẹ với sâu đau  
Ngơ như trên đời, thiếu những nụ cười  
Muôn phiên giang lối khắp nơi  
Tôi từng mong tôi không là tôi  
Tôi từng mong tôi giống bao người  
Để sống thảnh thơi  
Sóng như tôi vẫn mơ  
Và rồi tôi nhận ra  
Rằng những khó khăn này  
Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời  
Và thắp sáng niềm tin trong tôi  
Và tôi sống như đóa hoa này  
Toả ngát hương thơm cho đời  
Sóng với nỗi khát khao rằng  
Được hiến dâng cho cuộc đời  
Hôm nay dấu có gian nan  
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn  
Tôi sẽ viết nên câu chuyện  
của cuộc đời riêng tôi.  
Có loài hoa ở trên đồng xanh  
Cũng có loài hoa khoe sắc trên cành

Mỗi loài hoa, mỗi sắc hương  
Không là hoa của những buồn đau  
Tôi là hoa của những nụ cười  
Cuộc sống của tôi, yêu biết bao  
Dù rằng tôi vẫn biết  
Rằng gian khổ đang chờ  
Rằng điều tôi bước tiếp con đường  
Rằng đều không dễ dàng  
Chẳng gì ngăn được tôi  
Và những ước mơ này  
Vì tôi yêu, yêu lắm cuộc đời  
và tôi tin vào con tim tôi  
Và tôi sống như đóa hoa này  
Toả ngát hương thơm cho đời  
Sóng với nỗi khát khao rằng  
Được hiến dâng cho cuộc đời  
Hôm nay dấu có gian nan  
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn  
Tôi sẽ viết nên câu chuyện  
của cuộc đời riêng tôi.

